



Αυτό που ονομάζεται 'κλασικό' και περισσότερο διάσημο line-up των Motörhead περιλαμβάνει τον Phil 'Animal' Taylor, τον Ian 'Lemmy' Kilmister και τον 'Fast' Eddie Clarke. Ο πρώτος έφυγε το Νοέμβρη του 2015, ο δεύτερος το Δεκέμβρη του 2015 και ο τρίτος προχθές. Έτσι, οι δημιουργοί των πέντε πρώτων άλμπουμ των Motörhead έχουν πλέον συναντηθεί εκεί ψηλά. Είναι λυπηρό, αλλά είναι αληθινό.

Ανάμεσα στα παραπάνω άλμπουμ, δεσπόζουν μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα των Motörhead: 'Overkill', 'Bomber', 'Ace Of Spades' και 'Iron Fist'. Τα δύο πρώτα απ' αυτά κυκλοφόρησαν το 1979. Τα άλλα δύο κυκλοφόρησαν το 1980 και το 1982, αντίστοιχα.

Η μουσική που κρύβεται στις παραπάνω δουλειές των Motörhead ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ήταν heavy metal. Δεν ήταν punk. Δεν ήταν rock 'n' roll. Ήταν τα πάντα! Ο Philthy, ο Lemmy και ο Fast Eddie άρπαξαν την ενέργεια του rock 'n' roll, την αλητεία του punk και την επιθετικότητα του metal. Ανακάτεψαν καλά αυτά τα συστατικά, πρόσθεσαν krautrock και blues πινελιές και προέκυψαν κάποια από τα πιο αξιολογικά δημιουργήματα της σκληρής rock μουσικής. Ποτέ δε θα τα βαρεθούμε. Ποτέ δε θα τα βγάλουμε από την καρδιά μας.

Για τον Lemmy έχουν γραφτεί πολλά. Θα συνεχίσουν να γράφονται. Για τον Philthy έχουν γραφτεί λίγα. Πολύ λίγα, αν αναλογιστεί κανείς τις ικανότητές του και τη συμβολή του στη σύγχρονη rock. Κάπως έτσι, σιωπηλά, φαίνεται να έφυγε κι ο Fast Eddie. Νικήθηκε από την πνευμονία, σε ηλικία 67 ετών. Το 1982, όταν αποχώρησε από τους Motörhead, ήταν απογοητευμένος. Όπως ο ίδιος έχει ισχυριστεί, τα χρόνια του στους Motörhead ήταν τα ωραιότερα της ζωής του. Καθόλου περίεργο... Ωστόσο, συνέχισε τη μουσική του καριέρα, ιδρύοντας το (όχι τόσο δημοφιλές) συγκρότημα των FastWay. Συναντήθηκε πάλι με τα μέλη των Motörhead, ως guest μουσικός αυτή τη φορά, σε ορισμένες κατοπινές συναυλίες, αλλά και κατά τη δημιουργία του προσωπικού άλμπουμ του, 'It Ain't Over Till It's Over'.

Οι καταχρήσεις στις οποίες επιδόθηκε χωρίς φειδώ, κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Motörhead, άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στην υγεία του Eddie. Η πρόσφατη νοσηλεία του, που σημαδεύτηκε και από το θάνατό του, δεν ήταν η μοναδική. Ήδη από τη δεκαετία του '90, ο Eddie επισκεπτόταν τα νοσοκομεία. Όλα δείχνουν πως ποτέ δεν ανέκαμψε πλήρως. Το μοιραίο ήρθε στις 10 Ιανουαρίου. Ακούγεται πως έφυγε ήσυχα...

R.I.P. Eddie...

Υ.Γ. Πριν από σαράντα περίπου χρόνια, το φθινόπωρο του 1978 (δηλαδή ενδιάμεσα της έκδοσης του πρώτου και δεύτερου άλμπουμ τους) οι Motörhead κυκλοφόρησαν ως single τη διασκευή του 'Louie Louie', αγαπημένου τραγουδιού του Chuck Berry. Τα τρία φιλαράκια φαίνεται να το διασκεδάζουν, δείχνοντας τις καταβολές τους, αλλά και τη δική τους μοναδική μουσική οπτική.